

**Korte toelichting voor de lezer:**

Let op het gebruik van verleden tijd, tegenwoordige tijd en toekomstige tijd voor de volgorde van het verloop.

## *Stad op de zeven bergen*

Openbaring hoofdstuk 17

<sup>1</sup> En één (εἷς) uit de zeven (ἑπτὰ) boodschappers,  
die de zeven (ἑπτὰ) (giet)schalen hebben, kwam toen,  
en hij babbelde toen met mij, aan mij zeggend:

Kom hierheen!

Ik zal aan jou tonen de ontuchtpleegster *of hoer*, die groot is.

Zij die bij de wateren *of bronnen* van veel mensen zit.

*of: Zij die bij vele wateren of bronnen zit.*

<sup>2</sup> De koningen van de Grond – *het aardoppervlak onder de Oeranos* – bedreven toen ontucht te midden van haar.  
En *zij* die op de Grond gevestigd waren, werden toen dronken uit de wijn en van de ontucht van haar.

<sup>3</sup> En hij droeg mij toen weg in *de Geest* naar een verlaten ...,  
en ik nam toen een vrouw waar,  
zittend op een scharlaken, *zeer helder rood*, (wild) beest  
die vol was van namen van laster *of lasterlijke namen*,  
die had zeven (ἑπτὰ) hoofden en tien (δέκα) hoorns.

– *laster is zonder echte bewijzen schadelijke dingen over iets of iemand zeggen* –

<sup>4</sup> En de vrouw die was omkleed met purper,  
*dat is een kostbare donkerrode verfstof, symbolisch voor koninklijke waardigheid*,  
en met scharlakenrood, *dat is een zeer helder rode kleurstof, gebruikt bij priesterlijke zaken*.  
En die *vrouw* was “verguld” met goud en met hoogwaardig steen en met parels.  
En die *vrouw* had een gouden drinkbeker in haar hand.  
Die *beker* was vol van gruwelen en een “verontreiniger” van haar ontucht.

<sup>5</sup> En op haar metopon, *dat is de plek op het voorhoofd, tussen de ogen, bij de wenkbrauwen, op de frons*,  
[daar] is geschreven:

Mysterie, *een goddelijke verborgenheid*;  
het grote Babylon,  
de moeder  
van de ontuchtpleegsters *of hoeren*  
en van de gruwelen van de Grond.

<sup>6</sup> En ik nam toen waar dat de vrouw dronken was  
uit het bloed van de heilige mensen  
en uit het bloed van *zij* die getuigen van Jehsoe.  
En ik verwonderde *me* toen,  
haar dan waarnemend,  
een groot wonder *of kunstwerk*.

<sup>7</sup> En de boodschapper zei toen aan mij:

Door wat *was* jij toen verwonderd?  
Ik zal aan jou zeggen, het geheim van de vrouw,  
en van het beest die haar draagt,  
hebbend zeven (ἑπτὰ) hoofden en tien (δέκα) hoorns.

<sup>8</sup> Het beest,  
dat jij toen waar nam,  
die was,  
en niet is.

En *het beest* is van plan *om* omhoog *te* gaan uit de Abyss – *de onmetelijke ruimte* –,  
en dat *beest* leidt ten onder naar vernietiging.

En die gevestigd zijn op de Grond zullen zich zelf verwonderen;  
die *waarvan* de namen niet geschreven zijn  
op het “geschrift van het leven”  
vanaf *de* grondlegging van *de* wereldorde,  
*van* die het beest zien.

*Het beest* dat iets was,  
niet is,  
hoewel het is.

<sup>9</sup> Op deze manier is het verstand, *het denken*, dat slimheid heeft:

De zeven (ἑπτὰ) hoofden zijn zeven (ἑπτὰ) bergen,  
waar de vrouw op hun *gespreid* zit.

<sup>10</sup> Ook koningen zijn zeven (ἑπτὰ).  
De vijf (πέντε) vielen toen,                   ...*vallen, als sneuvelen, maar ook als slap en moe instorten, te gronde gaan;*  
en de één (ἓς) is,  
de ander kwam toen nog niet,  
en wanneer hij dan *mocht* komen,  
hem is dan noodzakelijk weinig te blijven wachten.

<sup>11</sup> En het beest,  
dat was,  
en niet is,  
en hij is de achtste (ὄγδοός),  
en is uit de zeven (ἑπτὰ),  
en het *beest* leidt ten onder naar vernietiging.

<sup>12</sup> En de tien (δέκα) hoorns,  
die jij toen waar nam,  
zijn tien (δέκα) koningen.  
Ieder *van die tien koningen*, die namen *het* koninkrijk nog niet aan,  
maar zoals koningen nemen zij *gedurende* één (μία) tijd autoriteit met het beest.

<sup>13</sup> Die hebben één (μία) inzicht,  
en geven de macht en de autoriteit van zichzelf  
door aan het beest.

<sup>14</sup> Die zullen strijden met het lammetje,  
en het lammetje zal hen overwinnen,  
omdat het een Meester van meesters is en een Koning van koningen,  
en *degene* met hem:

uitgenodigden en geselecteerden en getrouwen.

<sup>15</sup> En hij zegt aan mij:  
De wateren,  
die jij toen waar nam,  
waar de ontuchtpleegster *of hoer* zit,  
zijn mensen en gepeupel,  
en naties en tongen.

<sup>16</sup> En de tien (δέκα) hoorns,  
die jij toen waar nam,  
op het beest,  
die zullen de ontuchtpleegster *of hoer* haten,  
en die zal ontvolkt zijn, zij zullen haar naakt maken,  
en haar vlees zullen zij zelf eten,  
en zij zullen haar compleet in vuur verbranden.

<sup>17</sup> Want God gaf toen in hun harten,  
dat *zij* dan zijn inzicht uitvoeren:  
Dat *zij* dan één (μία) inzicht uitvoeren,  
en dan hun koninkrijk geven aan het beest,  
totdat de uitspraken van God vervuld *mochten* worden.

<sup>18</sup> En de vrouw,  
die jij toen waar nam,  
zij is de stad, die groot is, die het koninkrijk heeft over de koningen van de Grond.